

Hutbe, 14.06.2024

Att underkasta sig Allah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٦٣)

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتُهُ سَرَاءً شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

Kära bröder!

Idag är det fredag. Som troende har vi samlats i moskéerna och ber tillsammans. Vi upplever dagar av ljus och glädje. Imorgon är det Arafat-dagen och dagen efter är det Eid al-Adha. Hur mycket vi än tackar vår Herre, är det otillräckligt!

Ärade bröder!

Allah den Allsmäktige säger i koranen: **“Säg: ”Min bön och all min andakt, mittliv och min död tillhör Allah, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Allahs vilja.”** Denna vers påminner oss troende om att vi, i varje ögonblick av vårt liv, endast bör underkasta oss Allah med våra böner, dyrkan, våra liv och död. Precis som vi varje dag i Fatiha-surah ger vårt löfte till vår Herre, dyrkar vi endast Honom, ber endast om hjälp från Honom och söker vägledning från Honom för att förbli fasta på den rätta vägen.

Ärade muslimer!

Vår älskade Profet (s.a.v.) säger så här: **“Hur vacker är en troendes tillstånd! Varje tillstånd är till nytta för honom, och denna situation är unik för den troende. När något bra händer honom, tackar han. När något dåligt drabbar honom, är han tålmodig; det är också bra för honom.”** Denna hadith betonar att vi i varje ögonblick av vårt liv ska agera med tålmod och tacksamhet, och i alla situationer sträva efter Allahs nöje.

Kära troende!

Imorgon är det Arafat-dagen. Arafat är en mycket värdefull tid som bör tillbringas i bön och dyrkan.

Vår Profet (S.A.V.) har glädjande meddelat att böner som framförs på Arafat-dagen blir besvarade. På denna välsignade dag, glöm inte att be för våra förtryckta bröder och systrar runt om i världen, särskilt de som lider i Palestina, Östturkistan och andra delar av världen. Må Allah vara deras hjälpare och beskyddare.

Ärade bröder!

Söndag är det Eid al-Adha, vilket påminner oss om Abrahams (A.S.) underkastelse. Den store profeten var så överlämnad till Allah att han var redo att offra sin älskade son Ismael enligt Allahs befallning. På grund av detta blev han kallad Allahs ”vän” och om honom sa Allah: **“ABRAHAM var en föregångsman och, i sin rena, ursprungliga tro, ett exempel. Han böjde sig under Allahs vilja och var inte en sådan som ger avgudar sin dyrkan.”** Detta lär oss vad det betyder att överlämna allt i våra liv till Allah och sätta Hans nöje över allt annat. Vi måste hålla oss borta från olydnad, avgudadyrkan och liknande synder i alla aspekter av vårt liv, och dyrka Allah på ett sätt som endast är ägnat Honom. Låt oss komma ihåg att var och en av oss är i ett prov. Vi måste leva våra liv med denna medvetenhet och alltid bevara vår underkastelse till Allah.

Kära bröder!

Låt oss inte glömma att fullgöra vår skyldighet att offra under Eid al-Adha. De som vill offra genom fullmakt kan göra donationer antingen personligen genom representanter i föreningarna eller via hasene.se webbplats. Låt oss inte glömma att det finns miljontals behövande som väntar på era donationer genom.

Ärade församling!

Må den Allsmäktige Allah göra oss till fullständigt överlämnade tjänare till Honom. Må Han acceptera våra offer och alla våra tjänstgöringar. Må Han acceptera våra böner framförda under dessa välsignade dagar och låt dem inkluderas med böner som görs vid Arafat. Må Han inte låta oss avvika från den rätta vägen. Må er fredag, arafat dag och Eid vara välsignad. Amin.