

Eid al-Adha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)﴾

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ:
« إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ،
فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. »

Ärade syskon!

Idag firar vi den andra av den islamiska världens två högtider, Eid al-Adha. Må din Eid vara välsignad! I samband med denna högtid inser vi än en gång hur viktigt det är att underkasta sig till Allah, Världens Herre. Precis som vår profet Abraham, profeten Ismâ'il och vår mor Hagar. Allah Ta'ala sade till sitt sändebud och sedan till oss, de troende, i surat al-Kawsar "VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd! Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer. Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd].." ¹

Ärade muslimer!

Vår älskade profet Muhammad (frid vare med honom) gav oss följande råd om vad vi skulle göra på denna välsignade dag: "Det första vi bör göra idag är att utföra Eid bönen, sedan återvända och offra. Den som gör det kommer att följa min sunnah." ²

Detta är en tydlig vägledning för hur vi bör fira Eid.

Allah (swt) satte profeten Abraham och hans son Ismâ'il på en stor prövning, och de klarade detta genom att visa sin fullständiga underkastelse till Allah. Offret är en möjlighet att följa denna stora profets väg och att visa all vår underkastelse.

Dyrbara syskon!

Vårt liv, vår tillbedjan och vår död är till och för Allah, världarnas Herre. Vi slaktar våra offer inte bara för att slakta djur, utan också för att uppfylla vår plikt gentemot vår Skapare.

Dessa offer är ett sätt att visa barmhärtighet, inte bara för oss utan också för de behövande i vår omgivning. Vår profet (frid vare med honom) frågade en gång vad som fanns kvar när offret hade slaktats, och 'A'isha sa: "Det finns bara ett skulderblad kvar.", så svara vår profet: "Ja, allt utom ett skulderblad är vårt!" Detta är ett tecken på generositet och att dela med sig.

Ärade syskon!

Det som är viktigt i offret och det som når Allah är inte blodet från ofrandet, utan avsikten hos den troende. Vår avsikt är uppenbar: Att visa vår tro på Allah, vår hängivenhet till hans befallningar och att få hans samtycke. Må Allah den Allsmäktige acceptera våra offer och inte lämna våra böner obesvarade.

Jag gratulerar återigen er Eid al-Adha och önskar den vara välsignad för er. Må Allah göra dessa välsignade dagar till anledning för säkerhet och frälsning för Palestina, Östturkistan och alla förtryckta geografiska områden. Må ditt liv välsignas med tro och Islam. Amin.

¹ Kevser suresi 106: 1-3

² Buhârî, Îdeyn, 3