

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ
بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ »

Muhterem Kardeşlerim!

Önümüzdeki 16 Temmuz Salı günü, hicri takvime göre muharrem ayının 10'u, yani aşure günüdür. Bu mübarek günde, insanlık tarihi açısından önemli hadiselerin meydana geldiği rivayet edilmiştir. Âdem (a.s.)'ın tövbesi kabul edilmiş, Nûh (a.s.) tufandan kurtulmuş ve gemisi selamete ermiştir. Zalim Nemrut'un ateşine atılan İbrâhim (a.s.) Cenâb-ı Hakk'ın lütfuyla korunmuş, Mûsâ (a.s.) Firavun'un zulmünden ve Yûsuf (a.s.) zindandan kurtulmuştur. Bela ve musibetlere sabır örneği olan Eyyûb (a.s.) hastalıklarından o gün felaha kavuşmuştur. Ayrıca bu gün, İslam tarihinin gördüğü en acı felaketlerden biri olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in gözünün nuru olan torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da katledildiği gündür. Bu yürekleri parçalayan katliam, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, hangi mezhepten olursa olsun her Müslüman'ın gönlüne elem vermeye devam etmektedir. İslam ümmetin sırtına tarihin yüklemiş olduğu bu facianın üstesinden, yaşananlardan ibret alarak ve dayanışmamızı artırarak gelebiliriz.

Aziz Müminler!

Aşure gününün bize verdiği en büyük mesaj, bir Müslüman için ümmetin birliği ve dirliğinin en büyük hayat gayelerinden birisi olduğudur. Yüce Rabbimiz Kur'ân-ı Kerim'de bizi şöyle uyarır: **“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.”**¹ Günümüzde yeni Kerbelaların yaşanmaması için birbirimize karşı şefkatli ve merhametli olalım. Kalplerimizi birleştirelim. Gönüllerimizde birbirimize yer açalım, hayatlarımızı muhabbetle buluşturalım.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in; **“Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun.”**² hadisi gereğince hareket edelim. Bizi dünya ve ahirette felaha ulaştıracak olan İslami ilke ve değerler etrafında birleşip bütünleşelim.

Değerli Cemaat!

İslam'ın başlangıç döneminde, ramazan orucu farz olmadan evvel aşure günü oruç tutmak vacipti. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra bu oruç nafile oldu. Bu itibarla ramazandan sonra en makbul oruç, muharrem ayının 10'u, yani aşure gününde tutulandır. Zaten Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin **“Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan muharremde (tutulan oruçtur). Farz namazdan sonra en faziletli namaz ise gece namazıdır.”**³ hadisi, bu orucun önem ve kıymetini ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili diğer bir hadîs-i şerifte; **“Aşure günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını zannedirim.”**⁴ diye buyurulmuştur.

Muhterem Kardeşlerim!

Hutbemizin başında zikrettiğimiz tüm peygamberlerin hayatlarına Kur'ân-ı Kerim'de yer verilmektedir. Onların vermiş olduğu “Tevhid” mücadelesi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in ümmeti olan biz Müslümanlar için de örnek teşkil etmektedir. Öncelikle tevhidin gereği olan İslam ahlakını kendi nefsimize hâkim kılmalıyız. Toplumsal hayatta da İslam'ın insanlığı iyiye, güzele ve doğruya davetinin yayılmasına gayret etmeliyiz. Biz Müslümanlar, ahiret gününde öncelikle kendimizden hesaba çekileceğiz. Lakin, âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) bizleri çevremize karşı sorumluluklarımızdan da hesaba çekecektir. Aşure günümüzün bilincine ermeyi, birlik ve beraberliğimizi muhkem kılmayı ve Allah'ın mağfiretine ermeyi Mevla'mız bizlere nasib-i müyesser eylesin. Amin!

¹ Âl-i İmrân suresi, 3:105

² Buhârî, Edeb, 57

³ Müslim, Sıyâm, 202

⁴ Tirmizî, Savm, 48