

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢))

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

« يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَتَّبِعُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ »

Geachte broeders, zusters!

Allah (swt) heeft ons op aarde geschapen als verschillende gemeenschappen en naties. Hij heeft de mensheid geschapen als sociale wezens die van elkaar afhankelijk zijn. Individuen moeten binnen de samenleving waarin ze leven, morele principes en waarden handhaven in hun onderlinge relaties. Onze Profeet (vz mh) heeft gezegd: "Ik ben slechts gezonden om de mooie achlaaq te voltooien"¹ en vestigde daarmee de aandacht op het belang van goede achlaaq. In sociale relaties waar goede achlaaq ontbreekt, heersen chaos en wanorde. Samenlevingen en naties zullen van binnenuit kapotgaan. Vanwege de problemen veroorzaakt door immoraliteit, verliezen ze hun kracht en macht en raken in verval. Samenlevingen die achlaaq als leidraad nemen, bereiken zowel wereldlijk welzijn als spirituele voorspoed.

Beste gelovigen!

Een van de belangrijkste morele eigenschappen die een gelovige moet bezitten, die in Allah, Zijn Boodschapper en de Dag des Oordeels gelooft, is het vermijden van onderzoekingsdrang (tajassus). Het begrip tajassus verwijst naar het heimelijk onderzoeken/bespioneren van iemands privéleven zonder zijn of haar medeweten en toestemming, uit nieuwsgierigheid naar persoonlijke omstandigheden. Onze religie, de Islam, die de nadruk legt op goede moraal, beschouwt het blootgeven van wat privé moet blijven als onjuist en verbiedt ook het onderzoeken van andermans privéleven. Onze Heer zegt in de Heilige Koran hierover: "O jullie die geloven! Vermijd veel van de vermoedens; sommige vermoedens zijn immers zonde. Onderzoek elkaar

niet in het geheim en roddel niet over elkaar. Zou een van jullie het fijn vinden het vlees van zijn dode broer te eten? Natuurlijk zouden jullie dat verafschuwen! Wees Allah ontrouw niet. Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig."²

Beste moslims!

Welke religie, taal of huidskleur mensen ook hebben, we moeten ons verre houden van het onderzoeken van hun privéleven en respect tonen voor hun persoonlijke grenzen. Want iedere persoon heeft een privéleven dat onschendbaar is. Volgens de overlevering van Ebu Berze el-Eslemi zei de Boodschapper van Allah (vz mh) het volgende: "O jullie die met de tong geloven, maar bij wie het geloof niet in het hart is doorgedrongen! Roddel niet over de moslims en onderzoek hun privélevens niet. Want wie hun privélevens onderzoekt, zal door Allah worden onderzocht in zijn eigen privéleven. En wie door Allah wordt onderzocht, zal te schande worden gemaakt, zelfs als hij zich in zijn eigen huis bevindt."³

Beste broeders, zusters!

We moeten ons onthouden van het onderzoeken van andermans fouten en het slecht praten over hen in hun afwezigheid. Vooral met de intrede van technologie in ons leven is het helaas een veelvoorkomende gewoonte geworden om via sociale media de fouten van mensen te onderzoeken en te verspreiden. Dit is absoluut onjuist. In plaats van iemands fouten te onderzoeken, moeten we juist proberen hun fouten en tekortkomingen te bedekken. Onze Profeet (vz mh) heeft ons verheugd met de volgende woorden: "Wie op het wereldse leven de fout/tekortkoming van een dienaar bedekt, zal door Allah op de Dag des Oordeels bedekt worden."⁴ Laten we niet vergeten dat een van de mooie namen van Allah "Settâr" is, wat betekent "de Verberger van zonden en fouten." Als wij de fouten en tekortkomingen van mensen verbergen en bedekken, zal Allah ons behandelen met de naam "Settâr" en onze fouten bedekken. Moge Allah ons maken tot degenen die niet volharden in zonden en die hopen op zuivering aan de poorten van berouw. Amien!

¹ Muvatta, Husni'ul Halk, 8; Muisned, 2/381

² Hujurât 49:12

³ Ebû Dâvûd, Edeb, 35

⁴ Müslim, Birr, 72