

Den Smukkeste Arv til Fremtidige Generationer

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾﴾

سورة آل عمران، الآية ٩٢

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

« مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ

أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا »

البخاري، كتاب الزكاة، باب ٢٧

Kære Brødre!

Infâq, betyder at bruge af de gaver og rigdomme, som Den Almægtige Allah har skænket os, uden at forvente noget til gengæld, for Allahs skyld. Det handler om at beskytte og støtte forældreløse, fattige og dem, der har brug for hjælp, og at være en kilde til hjælp og støtte dem. Infâq er at arbejde på at være til gavn for vores familie, slægtninge, naboer, trosfæller og hele menneskeheden. At give af det, Allah har givet os, for Allahs skyld er en kilde til helbredelse for både os og samfundet. Når vi giver, styrker vi harmonien, freden og enigheden mellem mennesker og fjerner mange vanskeligheder. Troende, der hjælper hinanden, modtager også Allahs hjælp. Vores elskede Profet (fvmh) sagde: "Så længe en tjener hjælper sin bror, vil Allah være hans hjælper." I en qudsî hadith oplyser Profeten (fvmh) også, at Den Almægtige Allah siger: "O, Adams søn! Giv, så vil jeg give dig."

Ærede Muslimer!

I det vers, jeg læste i begyndelsen af min prædiken, siger Den Almægtige Allah: "**I vil aldrig opnå det fuldkomne gode, før I giver ud af det, I holder af. Og hvad end I giver, ved Allah det godt.**". Vores lærde har forklaret, at det, en person holder af, kan være materielle og immaterielle ressourcer såsom rigdom, position, viden eller fysisk styrke. Dette vers understreger nødvendigheden af at give værdifulde ting for Allahs skyld; ellers vil man ikke opnå målet med sin handling. Det, der gives, skal imødekomme et behov hos individet eller samfundet og være af en sådan art, at det afhjælper nød. Det er klart, at det ikke vil være acceptabelt for Allah, hvis man giver noget, man selv ville være utilfreds med at modtage.

Kære Troende!

Selvom mennesket tror på, at man skal gøre noget for sit næste liv, kan man falde i den fejltagelse at udskyde sine pligter til fremtiden i troen på, at man har lang tid tilbage at leve. Når man står ansigt til ansigt med den

uforanderlige sandhed, nemlig døden, beder man desperat om mere tid. I et vers siger Allah: "**Giv af det, Vi har forsynet jer med, før døden indhenter jer, så ingen af jer skal sige: 'Åh min Herre, udsæt mig bare en kort tid, så jeg kan give almisse og blive en af de gode.**" Mennesket skal derfor gøre godt og give af sin rigdom, før døden indtræffer, for når prøvetiden slutter, begynder regnskabet, og når døden kommer, kan den ikke udsættes, uanset hvor meget man ønsker det. Derfor er det bedre at give af det, vi har, mens vi er i live, og ikke vente til vi fortryder det, når døden kommer. Profeten (fvmh) har i en anden hadith opfordret os til at give og har fortalt, at "*hver morgen kommer to engle ned på jorden. Den ene siger: "O Allah, giv den, der bruger sin rigdom til gode formål, mere rigdom." Den anden siger: "O Allah, ødelæg den rigdom for den, der er nærig og holder på sin rigdom."*" Dette viser, at infâq både giver velsignelser i denne verden og det næste, mens nærighed fjerner velsignelserne.

Kære Venner!

Som Dansk Islamisk Trossamfund støtter vi som altid vigtige projekter også i år. Donationerne bruges effektivt til at dække behovene, så vores moskeer og koranskoler kan fortsætte med at fungere. Vi arbejder for at efterlade en god arv til fremtidige generationer. Takket være jeres bidrag har vi i årevis været i stand til at hjælpe trængende og undertrykte over hele verden. Lad os sammen arbejde for fremtidige generationer, konkurrere i at gøre godt, give og opfordre til at give.