

Onze Levensgids: de Koran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّهِ هِيَ أَقْوَمٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾
سورة الإسراء ٩: ١٧

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ...فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَأَقْرَأُوهُ وَأَقْرَبُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ
كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكَاً يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ
فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وَكَيْ عَلَى مِسْكِ»
الترمذی، فضائل القرآن، ٢

Waarde moslims,

Onze Verheven Heer, die de aarde heeft geschapen als een beproevingsplaats voor de mensheid, heeft ons tijdens deze beproeving niet aan ons lot overgelaten. Hij heeft ons, door middel van de gezonden profeten en boeken, geleerd wat juist en verkeerd is, wat waarheid en valsheid is, en wat goed en kwaad is. De Koran, het laatste boek dat onze Heer heeft geopenbaard, is het enige boek dat zonder vervorming bewaard is gebleven in de vorm waarin het van Allah is gekomen. Telkens wanneer in de geschiedenis volgens de richtlijnen van dit boek is geleefd, heeft men zowel individueel als maatschappelijk vrede en geluk ervaren. Maar telkens wanneer de grenzen van dit boek zijn overschreden en men is afgeweken van de koers die het wijst, zijn mensen zowel individueel als collectief in een moeras van onrust, ontevredenheid en pessimisme beland. Zoals onze Verheven Heer zegt in het vers dat ik aan het begin van mijn preek heb gelezen: **"Waarlijk, deze Koran leidt naar het juiste pad en brengt de gelovigen die goede daden verrichten de blijde tijding van een grote beloning, en dat wij voor degenen die niet in het hiernamaals geloven een pijnlijke bestraffing hebben voorbereid."**¹

Beste broeders en zusters,

De Koran heeft allereerst ons verstand verrijkt met juiste kennis, ons de reden van het bestaan van het universum, het functioneren ervan en de eigenschappen van de goddelijke macht die hierachter schuilt, op de meest juiste manier geleerd. Hierdoor heeft de Koran de mensheid bevrijd van bijgeloof en verkeerde overtuigingen. Daarnaast heeft de Koran de gedragingen van mensen gereguleerd en duidelijk gemaakt hoe men op de beste en meest correcte manier aanbedding van de Verheven Allah verricht. Tevens geeft het aan hoe de relaties tussen mensen op een rechtvaardige en eerlijke manier moeten worden georganiseerd. De overtuigingen en levenswijze die de Koran voorschrijft, zijn niet

gebonden aan een bepaalde tijd, plaats of volk, maar omvatten alle tijden, alle regio's van de wereld en alle mensen tot aan de Dag des Oordeels.

Beste aanwezigen,

Elke moslim heeft enkele verplichtingen tegenover de Koran. Onze belangrijkste plicht is te geloven dat de Koran een waarachtig boek is, gezonden door Allah. Eén van de verplichte handelingen in het gebed is het reciteren van de Koran. Daarom is elke moslim verplicht om op zijn minst de Koran zo te leren lezen dat hij zijn gebed correct kan verrichten. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: *"Leer de Koran, lees hem en onderwijs hem. Degene die de Koran leert, leest en in praktijk toepast, lijkt op een fles vol met muskus die zijn geur overal verspreidt. Degene die de Koran leert maar vervolgens niet leest en onderwijst, lijkt op een fles met muskus die gesloten blijft."*² Hiermee benadrukt hij het belang van het leren en onderwijzen van de Koran.

Beste moslims,

De plicht die we vandaag de dag vaak verwaarlozen, is het naleven van de geboden en verboden van de Koran in ons dagelijks leven. De Koran is niet alleen gezonden om met onze tong te lezen en uit ons hoofd te leren, maar ook om met onze daden in praktijk te brengen. Als we ons beperken tot het lezen van de Koran zonder hem in ons leven toe te passen, lijken we op een zieke die het recept van de dokter leest maar de voorgeschreven medicijnen niet inneemt. We moeten begrijpen dat geen enkele patiënt geneest door alleen het recept te lezen. We moeten de Koran niet alleen zelf lezen, maar hem ook aan de nieuwe generaties leren. Een generatie die niet geleid wordt door de Koran, zal noch in deze wereld een vooraanstaande positie kunnen innemen, noch in het hiernamaals geluk vinden.

Als Islamitische Gemeenschap Millî Görüş zetten we ons sinds onze oprichting volledig in voor het begrijpen, lezen en doorgeven van de Koran van generatie op generatie. We werken met hart en ziel aan het overdragen van dit goddelijke woord aan toekomstige generaties. Terwijl we stap voor stap verdergaan om dit grote erfgoed naar een hoger niveau te tillen, organiseren we op zaterdag 19 oktober in de stad Hagen de 36e Europese Koranrecitatiewedstrijd. Wij nodigen alle liefhebbers van de Koran uit om dit gezegende samenzijn bij te wonen en getuige te zijn van deze vreugdevolle momenten, waarin de mooiste stemmen zullen weerklinken.

¹ Isrâ'17:9

² Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 2