

De mooiste erfenis voor de komende generaties

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

﴿٩٢﴾

سورة آل عمران، الآية ٩٢

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

« مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانٌ يُنْزَلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا

خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُسْبِكًا تَلْفًا »

البخاري، كتاب الزكاة، باب ٢٧

Beste broeders en zusters,

Infaq is het uitgeven van wat Allah, de Verhevene, ons als gunsten en giften heeft geschonken aan rijkdom en bezit, zonder enige verwachting van tegenprestatie, enkel omwille Allah's Tevredenheid. Het is het beschermen en helpen van wezen, armen en mensen in nood. Het betekent dat we ons inzetten om nuttig te zijn voor onze familie, naasten, burens, geloofsgenoten en de gehele mensheid. Het schenken van wat Allah ons heeft gegeven omwille van Allah is een genezing voor de ziel en voor de samenleving. Door infaq versterken we de harmonie, vrede, eenheid en solidariteit met de mensen om ons heen en helpen we de moeilijkheden op te lossen. Gelovigen verkrijgen Allah's hulp door middel van wederzijdse ondersteuning en solidariteit. Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: *“Zolang een dienaar zijn broeder helpt, zal Allah ook zijn helper zijn.”*¹ Daarnaast heeft de Boodschapper van Allah ons in een heilige overlevering laten weten dat Allah, de Verhevene, zegt: *“O zoon van Adam! Schenk, zodat Ik ook aan jou zal schenken.”*²

Beste moslims,

In het vers dat aan het begin van de preek is geciteerd, zegt Allah, de Verhevene: **“Jullie zullen de ware goedheid nooit bereiken, tenzij jullie geven van wat jullie liefhebben. Wat jullie ook uitgeven, Allah weet het goed.”**³ Onze geleerden hebben dit uitgelegd als het geven van waardevolle zaken zoals rijkdom, positie, kennis en fysieke kracht. Dit vers benadrukt het belang van het schenken van dierbare zaken op weg van Allah, want anders zal het gewenste doel niet worden bereikt. Bij dit soort sociale bijdragen moeten de geschonken zaken van een zodanige aard zijn dat ze aan de behoeften van het individu of de samenleving voldoen en hen uit hun moeilijkheden halen. Het is begrijpelijk dat het geven van zaken die een mens niet graag zou ontvangen, ook door Allah niet lief wordt bevonden.

Beste gelovigen,

Hoewel de mens gelooft dat er iets gedaan moet worden voor het hiernamaals, kan hij door de gedachte dat hij nog een lang leven voor zich heeft, geneigd zijn om zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van zijn levensdoel uit te stellen. Wanneer hij uiteindelijk met de onvermijdelijke realiteit van de dood wordt geconfronteerd, zal hij smeken voor meer tijd. In een vers zegt Allah: **“Geeft uit van wat Wij jullie hebben geschonken, voordat de dood een van jullie bereikt en hij zegt: ‘Mijn Heer! Stel mij uit tot een dichtbij moment, zodat ik aalmoezen kan geven en tot de rechtvaardigen kan behoren.’”**⁴ Het goede dat een mens zal doen, moet worden gedaan voordat de dood toeslaat. Want de tijd van beproeving loopt af en de fase van verantwoording begint. Wanneer de tijd van de dood aanbreekt, kan deze, zelfs als de dienaar dat zou willen, niet een moment worden uitgesteld. Dus in plaats van spijt te hebben en te zeggen: *“Had ik maar geschonken en behoorde ik maar tot de rechtvaardigen”*, is het natuurlijk nuttiger om, zolang we nog leven en de gelegenheid hebben, alles wat we bezitten op de weg van Allah te schenken. Onze geliefde Profeet, die ons bij elke gelegenheid aanmoedigde tot infaq, zei in een andere hadith: *“Elke dag wanneer de dienaren de ochtend bereiken, dalen er twee engelen neer (op aarde). Eén zegt: ‘O Allah, geef degene die zijn bezit op goede wijze uitgeeft, nog meer.’ De ander zegt: ‘O Allah, vernietig het bezit van degene die zijn rijkdom vasthoudt (en gierig is).”*⁵ Hiermee geeft hij aan dat infaq zowel in dit leven als in het hiernamaals beloningen oplevert, terwijl gierigheid de zegen van bezit wegneemt.

Beste aanwezigen,

Zoals elk jaar steunen wij als Islamitische Gemeenschap Millî Görüş ook dit jaar weer een aantal belangrijke projecten. De infaq en donaties die worden gedaan om onze moskeeën en instellingen voor het memoriseren van de Koran draaiende te houden, worden op de meest efficiënte manier gebruikt om in de behoeften te voorzien. Op deze manier zetten we ons in om een zegenrijke erfenis voor de toekomstige generaties achter te laten. Dankzij uw bijdrage en steun hebben we al jaren met een gerust hart de hulpbehoevenden, onderdrukten en behoeftigen in bijna alle delen van de wereld bijgestaan. Laten we samen doneren voor de komende generaties en anderen aanmoedigen om dat ook te doen.

¹ Ebû Dâvûd, Edeb, 60

² Muslim, Zekât, 36

³ Âl-i İmrân 3:92

⁴ Münâfikûn 63:10

⁵ Buhârî, Zekât, 27