

Vackraste arvet till kommande generationer

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (٩٢)
سورة آل عمران، الآية ٩٢

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
« مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ
أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا »
البخاري، كتاب الزكاة، باب ٢٧

Kära syskon!

Infaq är att spendera från de välsignelser och tillgångar som Allah har gett oss för Hans skull, utan att förvänta oss något i gengäld. Det innebär att skydda och stödja de föräldralösa, de fattiga och de behövande. Infaq är att sträva efter att vara till nytta för vår familj, släktingar, grannar, muslimska syskon och hela mänskligheten. Att ge för Allahs skull är läkande för både själen och samhället. Genom infaq stärks bandet mellan människor, och samhället blir mer harmoniskt och fredligt. Troende når Allahs hjälp genom solidaritet. Vår Profet (frid och välsignelser över honom) har sagt: *“Allah hjälper den som hjälper sin broder.”*¹ I en annan hadith qudsi säger Profeten (saw): *“O Adams barn! Ge, så ska jag ge dig.”*²

Ärade muslimer!

I den vers som jag reciterade i början säger Allah: **“[TROENDE!] Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni [själva] värdesätter; Gud har full kännedom om vad ni ger.”**³ Våra lärda förklarar att det man älskar kan vara materiella eller andliga tillgångar, såsom förmögenhet, position eller fysisk styrka. Versen påpekar att vi måste ge av våra mest värdefulla tillgångar för att nå det goda, annars når vi inte målet med vårt givande. De saker vi ger bör vara sådana som löser en individs eller ett samhälles behov och räddar dem från svårigheter. Det är tydligt att det inte är behagligt för Allah att ge något som vi själva inte skulle vilja ta emot.

Kära troende!

Även om människor tror på att de måste göra något för livet efter döden, hamnar de ofta i misstaget att tro att de har lång tid kvar och skjuter upp sina religiösa plikter. När döden väl kommer, ber de om mer tid för att kunna ge välgörenhet och göra goda gärningar. Allah säger i en vers: **“Och ge av det som Vi har skänkt er för er försörjning innan ni känner döden närma sig och ni säger: ”Herre! Ge mig bara ett kort uppskov; då skall jag ge åt de behövande och leva som en**

rättskaffens människa!”⁴ Innan döden kommer, bör vi göra allt gott som vi kan, eftersom när provningens tid är över börjar räkningskapens tid. När döden väl har kommit, kan man inte förlänga sitt liv, inte ens för en sekund. Det är bättre att ge för Allahs skull medan vi lever och har möjlighet, istället för att ångra oss när det är för sent. Vår älskade Profet (saw) påminner oss om detta i en annan hadith: *“Varje morgon stiger två änglar ned till jorden. Den ena säger: ‘O Allah, ge ersättning till den som ger,’ och den andra säger: ‘O Allah, förgör den som håller tillbaka.’”*⁵ Detta visar att givande inte bara leder till belöning i livet efter döden, utan också ökar välsignelsen i vårt jordiska liv, medan snålhet minskar den.

Ärade syskon!

Islamiska Samfundet Millî Görüş fortsätter, liksom tidigare år, att stödja viktiga projekt. De donationer och bidrag som ges till våra moskéer och skolor används på bästa möjliga sätt för att möta deras behov och säkerställa deras fortsatta funktion. Vi strävar efter att lämna ett välsignat arv till kommande generationer. Med er hjälp har vi i många år kunnat stödja de behövande runt om i världen, särskilt de förtryckta och utsatta. Låt oss alla tillsammans tävla i godhet, ge infaq och uppmuntra andra att göra detsamma.

¹ Ebû Dâvûd, Edeb, 60

² Müslim, Zekât, 36

³ Âl-i İmrân suresi, 3:92

⁴ Münâfikûn suresi, 63:10

⁵ Buhârî, Zekât, 27