

Het bewustzijn van het offer en de ethiek van delen

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَلَئِنْ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ
إِلَهُةً وَاحِدَةً قَلِيلًا أَسْلَمُوا وَيَشِيرُ الْمُخْبِتِينَ ﴾ (٣٤)

سورة الحج، ٣٤

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ:

« أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثَمَارِ

الْجَنَّةِ... »

الترمذي، صفة القيامة، ١٨

Waardevolle gelovigen!

Inshaallah zullen wij komende woensdag het Offerfeest bereiken. Het offer is niet slechts het slachten van een dier; het is een daad van aanbidding, een krachtige uitdrukking van de verbondenheid, overgave en oprechtheid van de dienaar tegenover zijn Heer. In de Edele Koran zegt Allah: **“Wij hebben voor iedere gemeenschap een offerdienst vastgesteld, zodat zij de naam van Allah noemen over de dieren waarmee Hij hen heeft voorzien. Weet goed dat jullie God één God is; onderwerp jullie daarom aan Hem. O Boodschapper! Verkondig het goede nieuws aan degenen die zich met volledige oprechtheid, nederigheid en toewijding aan Allah onderwerpen.”**¹ De Verhevene leert ons hiermee dat de kern van het offer oprechtheid is. Het belangrijkste is met welke intentie en welk bewustzijn deze aanbidding wordt verricht. Daarom moeten wij tijdens het offeren onze harten onderzoeken en zuiveren, en onze intenties herzien.

Beste aanwezigen!

De offeraanbidding is een erfenis van profeet Ibrahim en profeet Ismail (vrede zij met hen). Hun oprechtheid en toewijding worden in de Koran bevestigd met de woorden: **“Beiden hadden zich volledig overgegeven aan het bevel van Allah...”**² Het verhaal van Ibrahim (vrede zij met hem) is één van de mooiste voorbeelden van toewijding aan Allah. Ook wij moeten tijdens het offeren deze diepe betekenis herinneren en ons inspannen om alles weg te nemen wat onze overgave belemmert en een schaduw werpt over onze liefde voor Allah.

Waardevolle moslims!

Het offer is tevens één van de mooiste voorbeelden van delen en broederschap. Het delen van het vlees van het offer met behoeftigen versterkt de solidariteit binnen de samenleving en bouwt bruggen tussen harten. Vandaag de dag worstelen mensen in vele delen van de wereld met honger, oorlog en armoede. De offeraanbidding herinnert ons aan deze werkelijkheid. Wij mogen niet vergeten dat alles wat wij bezitten ons slechts is toevertrouwd, en wij moeten gevoelig blijven voor de noden van anderen.

Onze Heer zegt: **“Degenen die hun bezittingen uitgeven op de weg van Allah, 's nachts en overdag, openlijk en verborgen, voor hen is er een beloning bij hun Heer. Zij zullen geen angst kennen en niet bedroefd zijn.”**³

Niet alleen tijdens de feestdagen, maar op ieder moment van ons leven moeten wij delen en elkaar ondersteunen tot een levensprincipe maken.

Beste broeders en zusters,

De moraal van het delen behoort tot de fundamentele waarden van de islam. Een gelovige is iemand die niet verzadigd gaat slapen terwijl zijn buur honger lijdt. Het beschermen van wezen, het zorgen voor armen en het helpen van mensen in nood zijn kenmerken van een ware gelovige. Het bezorgen van een glimlach of het ontvangen van een doe'a van een wees opent de deuren naar geluk in deze wereld en het hiernamaals. Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

*“Wanneer een gelovige een hongerige gelovige voedt... wanneer hij de dorst van een dorstige gelovige lest... wanneer hij een gelovige kleedt die kleding nodig heeft, zal Allah hem in het Paradijs rijkelijk belonen.”*⁴ Via het Offerfeest dienen wij deze moraal opnieuw in herinnering te brengen en sterker in ons leven te weerspiegelen.

Beste broeders en zusters,

Onze HASENE-vereniging, die al jarenlang met succes humanitaire hulp- en offerprojecten organiseert, vraagt ook dit jaar om uw steun. Ook u kunt via een volmacht aan HASENE uw offer schenken en deel uitmaken van deze karavaan van goedheid.

Waardevolle gelovigen,

Dinsdag 26 mei is de Dag van Arafat, de negende dag van de maand Dhul-Hidja. Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: *“De bedevaart is Arafat.”* Op die dag zullen alle pelgrims zich op Arafat bevinden. Zij zullen nadenken over het doel van hun bestaan en hun leven, en als het ware de Dag des Oordeels ervaren in de aanwezigheid van Allah de Verhevene. Spijt zal worden uitgesproken in de vorm van berouw en smeekbeden. Miljoenen mensen zullen zich inzetten voor een aanvaarde bedevaart. Moge Allah de smeekbeden en bedevaarten van al onze broeders en zusters accepteren. Moge Hij ook onze gebeden en ons berouw laten aansluiten bij die van Arafat.

Beste broeders en zusters,

Laten wij vanaf het ochtendgebed van de Dag van Arafat niet vergeten de “tashrik-tekbirs” uit te spreken. Tot en met het asr-gebed van de vierde feestdag wordt na elk verplicht gebed eenmaal gezegd: **“Allahu akbar, Allahu akbar, lâ ilâha illallahu wallahu akbar. Allahu akbar wa lillâhil-hamd.”** Zowel degene die alleen bidt als degene die achter een imam bidt, reiziger of inwoner, man of vrouw — iedereen die bidt dient deze tashrik-tekbir uit te spreken. Laten wij op de Dag van Arafat en tijdens het feest de Naam van onze Heer verheerlijken met tekbirs. Laten wij het feest met vreugde verwelkomen en vieren. *Amin*

¹ Hadj, 22:34

² Sâffât, 37:103

³ Bakara, 2:274

⁴ Tirmizî, Kiyâme, 18