

Gezegend Offerfeest gewenst!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٣٧)
سورة الحج، ٣٧

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):
« الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. »
الترمذي، كتاب الإيمان، ١٢

Waardevolle broeders en zusters!

Alle lof zij Allah, de enige Heer der werelden, Die ons opnieuw het Offerfeest heeft laten bereiken. Feestdagen zijn bijzondere momenten waarop delen, broederschap, barmhartigheid en solidariteit het sterkst gevoeld moeten worden. Het offer is niet slechts een aanbidding, maar ook de krachtigste uitdrukking van opoffering, overgave en het dichterbij komen tot onze Heer.

De trouw van profeet Ibrahim en de overgave van profeet Ismaïl zullen tot aan het einde der tijden een voorbeeld voor ons blijven. De ware betekenis van het offer in onze religie is het bewustzijn van dienaarschap aan Allah. Zoals in de Heilige Koran wordt gezegd: **“Hun vlees en hun bloed bereiken Allah nooit, maar het is jullie godsvrucht(taqwa) die Hem bereikt.”**¹

Geliefde gelovigen!

Helaas vieren wij vandaag het feest in de schaduw van veel pijn en conflicten. Oorlogen die in verschillende delen van de wereld voortduren, verduisteren het leven van onschuldige mensen; kinderen, vrouwen en ouderen lijden zwaar. Vernietigde steden, uiteengevallen families en verloren hoop slaan diepe wonden in het gezamenlijke geweten van de mensheid.

Veel mensen die eigenlijk feestvreugde zouden moeten ervaren, vechten vandaag om te overleven in angst en onzekerheid. De islam is een religie van vrede en gebiedt ons vrede te verspreiden en rust te vermeerderen. Onze Profeet ﷺ herinnerde ons eraan dat vrede een verantwoordelijkheid is die van het individu naar de samenleving groeit, door te zeggen: *“Een moslim is degene van wiens tong en handen andere moslims veilig zijn. En een gelovige is degene aan wie mensen hun leven en bezittingen toevertrouwen.”*²

Daarom moeten wij niet alleen in ons eigen leven, maar ook wereldwijd streven naar vrede en daarvoor bidden.

Beste moslims!

Het Offerfeest staat eveneens in het teken van delen en naastenliefde. Door wat wij bezitten te delen met degenen die het nodig hebben, bouwen wij bruggen tussen harten. De offers die tijdens dit feest worden gebracht, moeten niet alleen tafels, maar ook harten verenigen.

Laten we niet vergeten dat ware rijkdom wordt bereikt door wat wij aan anderen kunnen geven. Het is zeker een vereiste van ons geloof om onze broeders en zusters in onderdrukte gebieden waar oorlog, honger en armoede heersen niet te vergeten in onze smeekgebeden en hulp.

Onze Verheven Heer verheugt degenen die de behoeftigen helpen met de woorden: **“Degenen die hun bezittingen dag en nacht, heimelijk en openlijk, op de weg van Allah besteden – voor hen is er een beloning bij hun Heer. Zij zullen geen angst kennen en niet bedroefd zijn.”**³

Beste aanwezigen!

Laten wij deze feestdagen onze harten zuiveren van haat en wrok. Laten wij verlangen dat liefde en verdraagzaamheid eerst in onszelf en daarna in onze omgeving overheersen. Laten wij ruzies achter ons laten en vrede sluiten met degenen met wie wij gebrouilleerd zijn.

Laten wij, beginnend bij onze familie, vrede en vertrouwen verspreiden naar onze omgeving, onze samenleving en de gehele mensheid. Want vrede begint met kleine stappen: met een groet, een glimlach, een offer en een kleine goede daad die groeit en zich verspreidt.

Laten wij bij deze gelegenheid onze ouders, familieoudsten, broeders en zusters, familieleden, leraren, iedereen die rechten over ons heeft, de vrienden van onze ouders, ouderen en eenzamen bellen, naar hun toestand vragen, hen bezoeken, hun handen kussen en hun gebeden ontvangen. Laten wij de kinderen blij maken.

Moge Allah ons tot vertegenwoordigers maken van vrede, broederschap en barmhartigheid. Moge Hij ons ver houden van onderdrukking en onderdrukkers. Moge Hij ons vrienden maken van de onderdrukten en behoeftigen. Moge Hij onze broeders en zusters in Palestina, Gaza, Libanon, Oost-Turkestan, Iran en overal ter wereld vrede en welzijn schenken. Moge Hij de gehele mensheid rust, rechtvaardigheid en vrede schenken. Moge Hij onze offers accepteren en ons feest gezegend maken. *Amin.*

¹ Hadj, 22:37

² Tirmizî, Îmân, 12

³ Bakara, 2:274